

Met water word je aangeraakt

Tekst:
Corella Nijssse-Scheele

Muziek:
Kees Nijssse

Met wa - ter word je aan - ge - raakt, je leeft voor God de Heer. Want

Hij wil - al - tijd bij je - zijn, jou ze - ge - nen keer op keer.

2. Hij wil er altijd voor je zijn
en neemt je bij de hand.
Hij draagt je door het donker heen
jouw Licht dat altijd brandt.
3. Nu hoor je bij de mensen hier
bent deel van Gods verhaal.
Zijn woorden legt Hij in jou hart
spreek die in je eigen taal.
4. Met onze liefde en Gods kracht
geloven we dat jij
gedragen door dit leven gaat
gezegend mens als wij.